

Niet gebonden zijn aan een vaste plaats aan tafel tijdens een diner, maar al wandelend gezellig met iedereen kunnen praten, lachen en het glas heffen onder het genot van een aantal fraai opgemaakte culinaire gerechten die men in de hand geserveerd krijgt?

Dàt is de bijzondere charme van een

Walking Dinner

Onze sfeervolle ambiance, kwaliteit en mooie presentaties staan geheel tot uw dienst. Wij bieden de mogelijkheid van een Walking Dinner vanaf 18 personen.

Kies zes gerechten uit onderstaande lijst (€ 37,75 p.p.) en geef aan in welke volgorde u deze geserveerd wilt hebben. Daarbij wordt niemand overgeslagen!



2 sushi zalm, tonijn

Tranches zalm in Japanse nori gerold en kort gefrituurd

Bordje salade met geitenkaas en honing

Bordje salade Niçoise met vers gegrilde tonijn

Bordje gerookte forel met huisgemaakte citroenmayonaise

Bordje gerookte zalm met kappertjes en crème fraîche

Bordje rundercarpaccio op rucola met truffelmayonaise

Steak rundertartaar

Eendenleverkrullen met brioche en asceto-balsamico stroop

Koffiekopje paddenstoelensoep

Koffiekopje runderbouillon met truffelroom

Koffiekopje Zwolse mosterdsoep met uitgebakken kaantjes

3 mini satay kip/ketjap

Noedels met rundvlees gewokt in oestersaus

Zeebaars op citroenrisotto met schuim van parmezaan

Gegrilde Black Angus steak

Bordje kaas, rood, wit, blauw met brioche

Dame blanche

Warme appeltaart

Torentje van profiterolles



Heeft u iets te vieren en wilt u zelf optimaal genieten?
Met een Walking Dinner *You never walk alone.....*

Geef alles uit handen en geniet, want de enthousiaste crew van Het Wapen van Rijsenburg kijkt er naar uit om het u en uw gezelschap naar de zin te maken!